

# Haren knippen voor een ziek kind

**NIJMEGEN** - In de mobiele kapsalon van kapper Zegt u het maar! hangt deze week niet de lucht van lak en fris geknipte haren. Barbecuewalmen dringen binnen, want het werk gebeurt tussen de foodtrucks op de Smaakmarkt op de Nijmeegse Waalkade.

Leo Klaassen 19-07-17, 20:24

Kapper Theo Knoop, zoon Djim, dochter Mayra en andere kappers van de salon offeren er tijd en inkomsten op om geld bijeen te knippen voor de Stichting Haarwensen. Die helpt kinderen die door een medische behandeling kaal worden aan een mooie passende pruik. En die hulp is welkom, want zo'n nieuwe dos van echt haar kost al gauw 1.500 euro, en vaak nog meer. Je kunt helpen door je haar te schenken (minstens 30 centimeter), of natuurlijk geld.

## Doneren

„Wij knippen hier voor het geld”, zegt pater familias Theo. „Er hebben zich hier op de kade al drie meiden gemeld die hun haar wilden doneren, maar dan had ik ze wel héél kort moeten knippen. Dan heb ik liever dat ze naar de zaak komen. Dan film ik het meteen voor mijn Youtube-kanaal. Zo krijgt het doel ook weer publiciteit.”

Het is de derde keer dat Knoop en de zijnen op de Vierdaagsefeesten knippen. Honderden klanten krijgen ze, die een kleine vierduizend euro voor de goede zaak opleveren. Vorig jaar was dat het Ronald McDonaldhuis. „We knippen wel vaker een dagje voor het goede doel, maar dan zoeken we instellingen in Nijmegen. De Voedselbank, de kinderboerderij, dat soort dingen. Als we onze omgeving mooier maken, is óns leven ook mooier. Maar met de Vierdaagse, met al die bezoekers, pak ik een doel dat mensen buiten de stad ook kennen.”

Het levert mooie momenten op. Zoals met die Engelse soldate die, opgejut door haar maten, een *sideshape* met een tatoeage erin liet scheren. Knoop: „Ze gilte zó ontzettend hard, maar uiteindelijk hebben we al die twaalf militairen onder handen mogen nemen.”

De kappers zijn er wel tot middernacht, maar vervelende taferelen maken ze niet mee: „Als iemand dronken is en iets gek wil met zijn haar, laten we het zijn vrienden even filmen. Dat 'ie ons later niks kwalijk neemt.”